

DE WIL DES VADERS



En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelfde opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Johannes 6: 39-40

Dit is de waarheid, de simpele en onopgesmukte waarheid. Dit is de wil van Hem die de Zaligmaker naar de wereld gezonden heeft: dat iedereen die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, onmiddellijk eeuwig leven heeft. Wat een geweldig evangelie is dit! Als ik ga preken, hoef ik niet te zeggen: 'ik ga spreken tot Gods uitverkorenen.' Helemaal niet- "een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft" zal het eeuwige leven hebben. Ik heb ook niet tegen mezelf gezegd: "Nu ga ik zekere eigenschappen naar voren halen die naar mijn mening Gods uitverkorenen omschrijven." Ik heb helemaal het recht niet om dat te doen. Het evangelie zegt: "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden." En ook dit zegt het evangelie: "...dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe." Laat dat dan recht overeind staan. Laten we ons verheugen in deze eenvoudige waarheid, zonder haar vleugels te kortwieken.

