

DE WERKING VAN GODS GEEST



Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus. Johannes 1:44

Jezus vindt Filippus, voordat Filippus Jezus vindt. Dat is het werk dat voorafgaat. Ik denk dat iemand die zover gebracht is dat hij de Zaligmaker vindt, en biddend de gronden van zijn verlossing overdenkt, deze waarheid kan begrijpen. Het eerste van alles was dat u tot nadenken kwam. Wie had u tot nadenken gebracht? U had de Zaligmaker nooit gevonden als u niet was gaan nadenken, in plaats van zorgeloos en onverschillig te zijn. Wie heeft gemaakt dat u over Goddelijke dingen ging nadenken? Welke invloed onderging u, welke invloed heeft u tot het besef gebracht dat u over de eeuwigheid moest nadenken, over hemel en hel? Met zekerheid was het God de Heilige Geest, Die in de Naam van Jezus Christus voortging, en genadig met u handelde. Daarna had u besef van uw gebrek en van uw zondigheid. Waar kwam dat berouw vandaan, denkt u, die droefheid over de zonde, dat verlangen naar Christus? Ontsproot dat allemaal aan uw eigen gevallen menselijke natuur? O, geloof me, die mesthoop heeft nooit fraaie bloemen als deze voortgebracht! Nee, het was Christus, Die het goede zaad in uw ziel strooide. Toen u uw Bijbel las, begreep u die. U beseftte dat Jezus de enige Zaligmaker van zondaars was, u zag dat Hij bekwaam was om uw zaak te behandelen en u begreep het verlossingsplan. Wie heeft gemaakt dat u het begreep? Ik weet dat het heel eenvoudig is: een kind kan het begrijpen. Niemand begrijpt echter ooit geestelijke dingen of het moet zijn door de werking van Gods Geest. Het was de Heilige Geest, Die u de geestelijke kracht gaf waardoor u de eenvoudige waarheid over de weg van de verlossing kon begrijpen.

