

# DE WEEGSCHALEN VAN HET OORDEEL



*Tekel: Gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht gevonden. Daniël 5:27* Verder lezen: Psalm 62

In deze weegschaal moet ik gewogen worden. God zal mij niet aannemen op mijn belijdenis. Ik kan weliswaar mijn getuigen meebrengen, ik kan weliswaar mijn predikant en de diakenen van de kerk meebrengen om mij een getuigschrift te geven. Onder mensen wordt dat misschien volledig toereikend geacht, maar God staat geen trucjes toe. In de weegschaal zal Hij me plaatsen, wat ik ook doe, hoe anderen ook over mij denken, en wat mijn belijdenis ook is. En laat mij ook bedenken dat ik in de weegschaal geheel gewogen moet worden. Ik kan er niet op hopen dat God mijn hoofd zal wegen en mijn hart zal overslaan, dat, omdat ik juiste opvattingen heb over de geloofsleer, Hij daarom vergeten zal dat mijn hart onzuiver is of dat mijn handen schuldig of zondig zijn. Ik moet in z'n geheel in de weegschaal worden gezet. Kom, laat ik mijn verbeelding wat inspannen en mezelf bekijken als ik in die weegschaal word gezet. Zal ik er dapper naartoe kunnen lopen en erin kunnen stappen, omdat ik weet in Wie ik geloof heb en omdat ik ervan overtuigd ben dat het bloed van Christus en Zijn volmaakte rechtvaardigheid mij zonder problemen door dit alles heen zullen dragen? Of zal ik door schrik en verbijstering bevangen raken? Zal de engel komen en zeggen: 'Je moet erin gaan.' Zal ik mijn knieën buigen en roepen: 'O, dat is goed', of zal ik proberen te ontsnappen? Welnu, in de schaal gezet, zie ik mezelf een plechtig ogenblik wachten. Mijn voeten raken de bodem van de weegschaal; daar staan die eeuwigdurende gewichten, en wat zal de weegschaal aangeven? Hoe zal het zijn? Zal ik in de weegschaal met vreugde en verrukking naar beneden gaan, terwijl duidelijk wordt dat ik dankzij Jezus' gerechtigheid zwaar genoeg ben en dus word aangenomen? Of moet ik in de schaal omhoog gaan, lichtzinnig, ondeugdelijk in al mijn ingebeelde hoop, en te licht bevonden worden?

## Ter overdenking

We behoren allemaal ons gewicht te controleren voordat God het doet (2 Kor. 13:5). De weegschaal van Gods gerechtigheid zal alleen in ons voordeel uitslaan als Jezus Christus, de Rots der eeuwen, in ons is. Heb jij het nodig om zwaarder te worden?

Preek nr. 257

