

DE WATEREN ZULLEN GEZOND WORDEN



... in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ezechiël 47:8

We moeten in God geloven op de manier zoals God dat verdient. We moeten ons onvoorwaardelijk verlaten op Zijn almacht en zonder twijfeling vertrouwen op de krachtige wil die nooit afgebracht kan worden van zijn voornemen om genadig te zijn. 'Zo worden de wateren gezond': al het zoute water en al het asfalt van de Dode Zee zullen het werk van God niet tegenhouden. De bedorven wateren van Londen zullen zo zoet gemaakt worden als de bornput van Bethlehem. De gruweldaden van oorlog en onderdrukking zullen ophouden, en aan de heerschappij van het kwade komt een eind, want de Heere heeft dat besloten, en het zal gebeuren. De koninkrijken van deze wereld moeten koninkrijken worden van onze Heere en Zijn Christus, en onze harten moeten geheel en al van Hem worden. 'De wateren worden gezond.' Wat Ezechiël zag, stelde de bedéling van het Evangelie voor. Het geheel van Gods genade, het Evangelie, samen met de kracht van de Heilige Geest, het kruis en alle waarheden die daaruit voortkomen, de boodschap van het heil, de prediking van het geloof, het getuigenis van God de Vader over het verlossingswerk van Zijn Zoon: dat alles vormt de rivier die in eigen kracht de woestijn van de wereld binnenstroomt. Zij baant zich nu een weg naar de meest afschuwelijke schuld en verdorvenheid, met het vaste voornemen de wateren gezond te maken. Ik wil uw geloof stimuleren, nu, in een tijd waarin dat geloof wel heel erg op de proef wordt gesteld. Wees goedsmoeds, want de wateren die we allen moeten drinken en die we verafschuwen, zullen gezond worden. 'En in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond.'

