

DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE



De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Psalm 14:1

Ik zeg: 'Denkt de dwaas dat hij door zijn argumenten de vrede in mijn hart, mijn blijdschap in de Heere en mijn hoop op de hemel kan wegedeneren?' Dat kan niet: de ervaren gelovige is van het hoofd tot de voeten onkwetsbaar voor alles wat hem door het ongeloof kan worden toegeworpen. We zijn zo zeker van de waarheid van het Evangelie als we zeker zijn van ons eigen bestaan. De oude filosoof hoorde iemand beweren dat we niet bestaan en zijn enige antwoord was dat hij opstond en liep: zo is alles wat ons te doen staat als iemand ons heilige geloof aanvalt, voort te gaan in de kracht van de Heilige Geest om de ongelovigen tot zwijgen te brengen. Moge de Heilige Geest u aldus in alle waarheid leiden. Moge Hij u leiden in de verborgenheden des Heeren, waar u gevoed zal worden met vet en merg en met reine wijnen die gezuiverd zijn.

