

DE VREUGDE VAN ONZE HEERE



En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Lukas 15:6

De vreugde over het feit dat hij zijn schaap heeft gevonden, heeft alle andere blijdschap van het hart overtroffen, en het licht van het thuis-zijn en van de vriendschap getemperd. Hij roept: 'Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was!' Eén zondaar had zich bekeerd - en daarom moet het voor de hele hemel een feestdag worden. O broeders, er is genoeg blijdschap in het hart van Christus over Zijn geredden, om de hele hemel te laten overstromen van vreugde. De hemelse wateren van de blijdschap van de Heiland overspoelen de straten van het paradijs tot kniehoogte. Ze komen voort uit de ziel van Christus, en de engelen en de geesten van de verheerlijkten baden in de machtige stroom. Laten wij hetzelfde doen. Hij roept ons vandaag om ons hart te komen brengen, als een leeg vat, opdat Hij het zal vullen met Zijn eigen blijdschap, en onze blijdschap vervuld worde. Diegenen onder ons die behouden zijn, mogen ingaan in de vreugde van onze Heere. Wat zal het zijn om te zien dat alle verlost worden binnengebracht! Jezus zou niet blij zijn als Hij er een zou kwijtraken: het zou erop lijken dat alles was mislukt. Maar het voornemen van Zijn genade zal in elk geval worden uitgevoerd. Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden. Hij zal niet tekortschieten, noch ontmoedigd raken. Hij zal de wil van Zijn Vader uitvoeren. Hij zal het volle loon voor Zijn lijden ontvangen. Laten we ons met Hem verblijden en verheugen!

