

DE TROOSTER



Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden. 2 Korintiërs 1:3-4

Onze God wil Zijn kinderen niet ongelukkig maken en daarom heeft Hij zelf, in de derde persoon van de gezegende Drie-eenheid, het ambt van Trooster op Zich genomen. Waarom staat uw gezicht zo triest? God kan u troosten. U die onder de last van de zonde ligt, het is waar dat geen mens u kan helpen om u vrede te geven, maar de Heilige Geest kan dat wel. O God, schenk aan elke zoeker hier die heeft gefaald om rust te vinden, uw Heilige Geest! Breng uw Geest in hen, en zij zullen rusten in Jezus. En u, lieve mensen van God, die zich zorgen maken, vergeet niet dat zorgen en de Heilige Geest zeer tegenstrijdig zijn. "Ik zal mijn Geest in u plaatsen" betekent dat u zachtmoedig, vredelievend en kalm zult worden en u zult berusten in de goddelijke wil. Dan zult u vertrouwen hebben in God dat alles goed is. Kunt u zeggen: "Mijn God, mijn God"? Wilt u nog iets anders dan God? Kunt u iets bedenken dat beter is dan God? God is almachtig in het werken! Oneindig in het geven! Trouw om u niet te vergeten! Hij is alles wat goed is. God is licht: "er is gans geen duisternis in Hem." De Heilige Geest doet ons dit inzien als Hij in ons wordt geplaatst. In Hem stijgt ons geluk soms op in grote golven van vreugde, alsof het de heerlijkheid tegemoet gaat.

