

DE TAAK VAN EEN DIENSTKNECHT



... nederig, en rijdende op een ezel. Zacharia 9-9 (Engelse vertaling)

Onze Heere heeft Zijn ware nederigheid geopenbaard door de taak van een dienstknecht uit te voeren. Door mens te worden had Hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, maar dat was voor Hem niet iets formeels. Hij werd werkelijk gehoorzaam. Toen Hij Zijn werkkleding had aangetrokken, heeft Hij het nederigste dienstwerk verricht. Nooit heeft een koksjongen in de keuken van een koning het slavenwerk zo grondig verricht als Hij. In Zijn grote huis zijn vaten ter ere en ter onere, en Hij heeft ervoor gekozen voor de minste werkjes beschikbaar te zijn. Hij werd een dienaar van dienaren, en allen die Hem zagen, begonnen minachtend te lachen. 'Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.' Als er iemand nodig was om te spreken met een gevallen vrouw, zag je Hem algauw bij de waterput zitten. Als er iemand nodig was om een tollenaar te winnen, was Hij prompt bij het huis van Zacheüs. Als iemand zo nodig belasterd moest worden als zou hij de duivel hebben of een dwaas zijn, was Hij bereid de ergste smaad te dragen. Hij kon naar waarheid zeggen: 'Gij heet Mij Meester en Heere, en gij zegt wel, want Ik ben het.' En toch had Hij, de Meester en Heere van de discipelen, hun voeten gewassen, en daarmee bewezen dat Hij zachtmoedig was, en nederig van hart. Het is slechts door het geloof dat we ons ervan bewust kunnen zijn dat Hij Die alle dingen heeft gemaakt, toch zo'n arm wezentje is geworden als de Zoon van Maria, zo'n beklagenswaardige Mens als de Man van smarten, zo'n nederige Persoon als Degene Die veracht was en de onwaardigste onder de mensen.

