

DE STRIJD OVERWONNEN



De Leeuw Die uit de stam van Juda is ... heeft overwonnen. Openbaring 5:5

Wat een strijd had Christus geleverd! Wat een moedige daden had Hij verricht! Hij had de zonde overwonnen; Hij had oog in oog gestaan met de vorst der duisternis, en in de woestijn over hem gezegevierd. Ja, Hij had de dood overwonnen, de leeuw in zijn hol getart. Hij was de vesting van het graf binnengegaan en had de grendels ervan weggerukt. Daarom was Hij, om Zijn moed, waardig om bij Zijn terugkeer uit het verre land erkend te worden als de glorierijke Zoon van de Vader, de Held van de hemel, om zo het boek te nemen en de zegels ervan te verbreken. De schittering van Zijn overwinningen verkleint niet onze vreugde in Hem als het Lam. Want aan de andere kant heeft Hij deze triomfen behaald door kalmte, lijden en offerande. Hij heeft Zijn strijd gewonnen door een nederigheid en een geduld die daarvóór niet bekend waren. Hoe meer Hij de Overwinnaar is, hoe verbazingwekkender het is dat Hij door ootmoed de dood overwon. O geliefden, laat nooit lage gedachten over Christus toe! Denk almaar hoger van Hem, zoals de maagd Maria, toen zij zong: 'Mijn ziel maakt groot de Heere.' Heb maar hoge gedachten van Hem. Maak uw God en Zaligmaker groot, en voeg dan bij uw eerbiedige gedachten de overweging dat Hij nog altijd lijkt op een lam dat geslacht is. Zijn moed en Zijn eigenschappen als van een leeuw laten alleen maar levendiger de relatie van tederheid, nederigheid en neerbuigendheid zien waarin Hij tot ons staat als het Lam van onze verlossing.

