

DE SCHOONHEID VAN CHRISTUS



Schoonheid wint het hart van de mensen. Niet weinig machtigen hebben voor haar gebogen en haar hulde gebracht, maar wilt u ware schoonheid, ziet dan Jezus in het aangezicht, want daar is vereniging met alle mogelijke bevalligheid. Buiten Christus is geen schoonheid. Met Hem vergeleken bent u, o zon, niet schoon. En u, schone aarde, grootste schepping van een heerlijk God, u bent slechts een donkere en nevelachtige stip, vergeleken bij de glans van Zijn aangezicht. Wanneer wij eens Christus aanschouwen, zullen wij moeten bekennen, dat wij nog nooit te voren geweten hebben wat bevalligheid was. Wanneer de wolken zullen weggevaagd zijn en het gordijn dat Hem voor onze ogen verbergt, weggeschoven is, dan zullen wij merken, dat niets, wat wij in het groot heelal zagen of hoorden, hoe groots en bevallig ook, een ogenblik kan vergeleken worden met Hem, Die eens was als een wortel uit dorre aarde, maar nu hemel en aarde met Zijn heerlijkheid vervult en het hart verblijdt met Zijn luister.

