

DE PURITEINEN EN REFORMATOREN



... wateren waar men door zwemmen moest... Ezechiël 47:5

Onze tijd is die van het 'moderne denken'. U weet heel goed dat de mensen buitengewoon wijs zijn geworden, en de Schriften ontgroeid. Dit 'moderne denken' is eenvoudig een hersenziekte, en waarschijnlijk nog een dodelijke ook, als God de kerk er niet van geneest. Binnen de begrenzing van het rechtzinnige geloof, binnen het bereik van het eenvoudige Evangelie is ruimte genoeg voor het ontwikkelen van elk talent, hoe hoogbegaafd iemand ook moge zijn. Wij zijn tevreden met de theologie van de puriteinen, en vandaag de dag houden we staande dat wanneer we een bundel met puriteinse theologie pakken, we op één enkele pagina méér gedachten en wijsheid vinden, méér Schrift, méér werkelijk onderwijs dan in al die folianten met ontboezemingen van het 'moderne denken'. De moderne mens zou rijk zijn als hij alleen maar de kruimeltjes had die van de tafel van de puriteinen zijn gevallen. De mensen van het 'moderne denken' hebben ons uiteindelijk niets nieuws gegeven. Ze hebben een paar bont gekleurde bellen geblazen, en die zijn uiteengespat terwijl de blazers er vol bewondering naar stonden te kijken. Als het evenwel ging over iets wat het weten waard was, wat het hart verbeterde, het verstand tot zegen was of de mens geschikt maakte voor de strijd van het leven, leverde het 'moderne denken' geen bijdrage die het vermelden waard is. En dat, terwijl het oude denken van de puriteinen en de reformatoren voortdurend de aangevochtenen troost schenkt, de zwakken kracht geeft en de geest van de mens leidt om zich wél te gedragen in Gods huis en in de wereld in het algemeen.

