

# DE NOODZAAK VAN HET LEVEN



*Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 KORINTIERS 12:10*

Er is een grote gezegende plicht en voorrecht die voor iedere christen de noodzaak van zijn leven is, en dat is om te bidden. Kun je bidden, mijn broeder? Als je weet hoe je moet bidden, kun je hemel en aarde bewegen. Kun je bidden, mijn zuster? Dan kun je almachtige krachten in werking stellen. Het nodige zal je niet ontbreken, want er wacht een eeuwige voorraad op de hand van het gebed: "Bidt, en u zal gegeven worden." Je kunt je weg niet missen, want je zult geleid worden in het antwoord op het gebed. Je zult achter je een stem horen die zegt: "Dit is de weg, wandelt in denzelven" (Jesaja 30:21 SV). "O meneer," zeg je, "Ik kan niet bidden." Dan ben je niet zoals Jacob, goed in worstelen. Welnu, laat me je het volgende zeggen. Het zwakke in het gebed, kan alleen sterk worden gemaakt door het geloof. Geloof in God, en je zal overwinnen met God. Geloof in Zijn belofte, en pleit op de belofte. Geloof in Zijn Geest, en bid door Zijn hulp. Geloof in Jezus, die voorbede doet, want door Hem mag je vrijmoedig naar de troon der genade komen. Wie weet hoe hij moet bidden, heeft zijn hand op een hefboom die het universum beweegt. Maar er bestaat geen bidden zonder te geloven. Geloof in het gebed, en je zult gelovig bidden. Sommigen menen dat een gebed niet veel voorstelt. Arme zielen! Dat de Heere hen beter moge leren!

