

DE MUZIEK VAN DE LOFPRIJZING

Gebed.

Gij gezegende God, wij moeten geholpen worden door Uw Geest of wij kunnen U niet juist aanbidden. Zie, de heilige engelen aanbidden U en de met bloed verlost scharen brengen eeuwige Halleluja's aan Uw voeten. Wat zijn wij, schepselen van een dag, verontreinigd met zonde, dat wij denken dat wij U kunnen loven? En toch zou de lofzang niet compleet zijn als Uw kinderen er niet aan deelnamen, zelfs zij die nog in deze wereld zijn. Help ons dan, stel ons in staat onze harpen te stemmen en muziek uit onze ziel te halen.

Voorwaar, Heere, als er schepselen in de wereld zijn die U kunnen loven, dan zouden wij dat moeten doen. Ieder van ons voelt dat hij een speciale reden tot dankbaarheid heeft. Heere, het is een onuitsprekelijke genade U te kennen - U te kennen als onze verzoende God, U te kennen als onze Vader in Christus Jezus, Die ons al onze zonden heeft vergeven. O, het is onuitsprekelijk zoet om tot U te komen en in U te rusten en te weten dat er nu geen reden tot twist meer is tussen U en ons. Integendeel, dat wij met elkander verbonden zijn door een verbond, dat Gij in oneindige tederheid en barmhartigheid gesloten hebt, opdat Uw volk een sterke troost zou hebben en vrijmoedig naar U zou grijpen.

O! De vreugde te weten dat wij voor eeuwig de Uwe zijn, de Uwe in de beproevingen van het leven, en de Uwe in de laatste vreselijke beproeving van de dood, en daarna de Uwe in de opstanding, de Uwe tot in eeuwigheid. Daarom aanbidden wij U, o God, niet als een dwang of onder schrik of druk, maar blijmoedig en verheugd, U lof toeschrijvend, macht, heerschappij en heerlijkheid, en eer, tot in eeuwigheid.

We zouden willen dat we wisten hoe we iets voor U konden doen. Wij bidden dat wij geholpen mogen worden dit te doen voordat wij sterven. Ja, dat elk voorbijvliegend uur mag bekennen dat wij Uw Evangelie enige bekendheid hebben gebracht, dat wij zo mogen leven dat wij het koninkrijk van de Verlosser enigszins uitbreiden, dat ons leven geen vruchteloos, verspild leven mag zijn, dat geen talenten van ons liggen te verroesten, maar dat wij tot het uiterste van ons vermogen door de goddelijke Geest mogen worden geholpen om ons hele leven in werkelijke aanbidding door te

brengen.

Wij weten dat hij die bidt dient, hij die prijst geeft, hij die aanbidt gehoorzaamt, zulk een leven is de beste muziek van lofprijzing. O, stem onze melodie, bidden wij U, en help ons allen elke noot te volgen en laat er geen valse noot zijn in al het zingen van ons leven, geef dat alles volgens dat heilige muziekstuk mag gebeuren dat zo volledig is uitgeschreven in de levensmuziek van onze Heere.

Wij smeken U neer te zien op Uw kinderen en ons te bemoedigen. Heere, richt ons op. Kom, Heilige Geest, als een frisse, verkwikkende wind en laat onze geest, door Uw Geest, opstijgen naar God.

Wij moeten met veel schaamte onze overtredingen en zonden erkennen. Er zijn er die de last van de zonde nooit gevoeld hebben. Heere, leg het op hen. Druk hen er mee. Almachtige God, kwel hun zielen. Laat hen geen rust vinden totdat zij rust vinden in U. Mogen zij nooit tevreden zijn om in zonde te leven en te sterven, maar kom in Uw oneindige barmhartigheid tot hen en maak hen bedroefd over hun zonde.

Wat Uw volk betreft, wij zijn bedroefd bij de gedachte dat wij niet beter leven dan wij doen. Gezegend zij Uw Naam voor de vrucht van heiligheid, voor het werk van geloof, oh Heere! Gij hebt de boom veranderd. Het is niet langer een braamstruik. Hij kan vijgen voortbrengen, maar nu willen wij meer van deze zoete vruchten voortbrengen.

Heere, doe ons Christus innig liefhebben, de zielen der mensen innig beminnen, Uw waarheid met ernst liefhebben, de Naam van Jezus boven alles. Mogen wij in verrukking worden gebracht door het horen ervan. Heere, geef ons alle genade, niet alleen liefde, maar ook geloof, en hoop, en heilige zachtmoedigheid, geduld, broederlijke liefde. Bouw ons op, bidden wij U, Heere, in alle kennis en in alle ervaring, en geef ons met deze onderwerping aan Uw wil, heilige berusting, grote waakzaamheid, veel zorgvuldigheid in ons spreken, opdat wij heersen over de tong en zo heersen over het hele lichaam.

Heere stort Uw Geest over ons uit, opdat elke kamer van onze natuur gezoet en doortrokken wordt met de inwoning van U, totdat onze verbeelding zich alleen zal verlustigen in kuise en reine dingen, totdat ons geheugen het verachtelijke uit de donkere kamers zal verdrijven, totdat wij hemelse dingen zullen verwachten en ernaar zullen verlangen, en onze schat geheel in de hemel zal zijn en ons hart daar zal zijn. Neem onze ziel, Heere, en verzadig haar in Uw liefde, totdat zij als de vacht van Gideon met dauw is vervuld, elke lok en elke vlek ervan, geef dat geen enkel deel ervan

onbevochtigd is gelaten door de dauw uit de hemel.

Wij danken U voor hen die ernaar streven te wandelen zoals Christus wandelde en die ook anderen tot Christus trachten te brengen. O Heere, help ons in deze strijd naar heiligheid en nuttigheid, en daar Gij velen het verlangen van hun hart in dit opzicht tot op zekere hoogte hebt gegeven, verruim dan nu ook hun harten en geef hun meer zowel van heiligheid als van nuttigheid. O, maak ons dat wij zijn als bomen die geplant zijn bij de rivieren van water, opdat wij zelf krachtig mogen zijn, en geef ons dan om overvloedig vrucht voort te brengen naargelang ons seizoen, tot lof en glorie van God.

Ons verlangen is dat wij worden versneld en worden voortgestuwd in onze voortgang naar het hemelse leven. Bezoek ons met Uw heil. Heere, niet slechts een beetje, maar laat ons het overvloediger hebben. Moge een ieder van ons zijn tempo opvoeren en mogen wij ernstiger dan ooit het doel nastreven dat voor ons is gesteld.

Gedenk heel Uw Kerk over de gehele wereld. Maak zendingsoperaties voorspoedig. Wees met alle predikanten en zendelingen die neerslachtig zijn door gebrek aan succes. Wees met hen die zich verheugen over het succes. Moge ieder hart in een goede staat worden gehouden, zodat Gij Uw dienaren kunt gebruiken tot het uiterste van hun mogelijkheden.

O God, zend ons betere dagen dan deze, bidden wij U. Wij danken U voor al het licht dat er is, maar zend ons meer licht. Wij danken U voor het leven dat er is onder de Christenen, maar zend er meer van. Bind de kerken samen in eenheid, en geef hun dan zo'n voortstuwung, zo'n kracht, zo'n macht dat zij zullen doorbreken in de gelederen van de tegenstander en de overwinning zal zijn aan Christus en aan Zijn volk.

Denk aan ons dierbare land. Zegen de koning. Denk aan allen die onze wetgevende macht leiden. Wees genadig voor alle rangen en standen van de mens. Ontferm U over allen die arm en behoeftig zijn, allen die ziek en bedroefd zijn, en die heen en weer worden geworpen door zorgen. Gedenk de gevangenen en hen die geen helper hebben. Wees genadig voor hen die op hun sterfbed liggen en laat tenslotte de dag komen waarop de Zon zal schijnen in al Zijn helderheid, ja, Christus Jezus zal geopenbaard worden, om bewonderd te worden in hen die geloven en om de gehele schepping te verblijden. Vertraag niet, Gij Zon der gerechtigheid.

Amen.

