

# DE MENS GEEERD DOOR DE VLEESWORDING VAN CHRISTUS



Lezer, u bent niet als een arme eenzame wees die voor de diepe zee huilt om zijn Vader, omdat Hij te ver weg is en u niet kan horen. U hoeft niet te snikken en te zuchten als een baby die naakt en hulpeloos achterblijft, omdat de Schepper te hoog verheven is om naar uw behoeften of uw roepen te luisteren. Nee, want uw Schepper is geworden zoals u. Zijn dat te grote woorden om te gebruiken? "Hij, die alle dingen gemaakt heeft en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is, datzelfde Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (zie *Johannes 1 vers 3 en 14*). Vlees geworden op een manier dat Hij op alle punten verzocht werd zoals wij zijn, maar zonder zonde. Is er ooit groter nieuws voor de mensheid geweest als dit? Arme lezer, zwakke worm van stof, lager dan de engelen, hef uw hoofd op en wees niet bang! U bent geboren in zwakte, bedekt met zweet moet u in dit leven zwoegen om uiteindelijk te sterven. U hoeft hier niet beschaamd om te zijn, zelfs niet in de aanwezigheid van engelen, want naast God is een Mens, zelfs geen aartsengel kan daar tussenkomen. Naast God, dat kan nauwelijks gezegd worden, want Jezus, die Mens is, is ook God. Jezus Christus, eeuwig God, werd geboren, leefde en stierf zoals wij doen.

