

DE MACTIGE MAGNEET



En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. Johannes 12:32

Kom, gij arbeiders, wordt bemoedigd. Je bent bang dat je de gemeente niet kunt leiden. Probeer het met de prediking van een gekruisigde, opgestane en opgevaren Heiland; want dit is de grootste 'trekkracht' die ooit onder mensen werd geopenbaard. Wat trok je tot Christus behalve Christus zelf? Wat trekt je naar Hem toe, behalve Zijn eigen gezegende persoon? Als je door iets anders tot de religie getrokken bent, dan zal je er snel weer van worden afgetrokken; maar Jezus heeft je vastgehouden en Hij zal je tot het einde toe vasthouden. Waarom twijfel je dan aan Zijn macht om iemand anders te trekken? Ga met de Naam van Jezus naar degenen die tot nu toe koppig zijn geweest en zie of ze niet getrokken worden. Er is geen mens die buiten deze trekkracht valt. Oud en jong, rijk en arm, onwetend en geleerd, verdorven of aardige mensen, zij zullen de aantrekkelijke kracht voelen. Jezus is die ene magneet. Laten we niet aan iemand anders denken. Muziek zal niet tot Jezus trekken, ook niet de welsprekendheid, logica, ceremoniën of lawaai. Jezus Zelf moet de mensen naar Zichzelf trekken; en Jezus is in elk geval geschikt voor dit werk. Laat je niet verleiden door de kwakzalvers van vandaag de dag; maar werk als arbeiders voor de HEERE op Zijn eigen manier van werken, en trek hen met de woorden van de HEERE. Trek tot Christus en trek door Christus, want dan zal Christus door jou trekken.

