

DE LIEFDE VAN JEZUS



Hij zal zwijgen (rusten, Engelse vertaling) in Zijn liefde. Zefanja 3:17

Zie eens hoe de Heere Jezus Christus werkt in Zijn liefde. Liefde heeft Hem gebracht van Zijn troon in de hemel. Liefde heeft Hem van Zijn heerlijkheid ontdaan. Liefde heeft Hem in de kribbe van Bethlehem gelegd. Liefde heeft Hem drieëndertig jaar door deze vermoeiende wereld geleid. Liefde heeft Hem overweldigd, totdat Hij grote druppels bloed zweette. Liefde heeft Hem tot de grote Vaandeldrager gemaakt in de strijd. Liefde hield Hem, het Middelpunt van de oorlog, overeind toen de storm boven Zijn hoofd losbarstte en elke pijl van de vijand een doel vond in Zijn hart. Liefde deed Hem het hoofd buigen en de geest geven, opdat Hij Zijn volk zalig zou maken van hun zonden. Nu is Hij meer dan overwinnaar. Hij vaart ten hemel, en Hij rust in Zijn liefde. O wat een heerlijke rust is dat! Als de rust de arbeider zoet is, hoe veel zoeter moet die dan zijn voor de bloedende, stervende, gekruisigde Man, de Verrezene! Als de rust na zware arbeid zoet is, hoe zoet moet dan de rust van Jezus zijn na al het zware werk in leven en dood, van het kruis en het graf! De overwinning maakt voor de soldaat de terugkeer tot een vreugde. Hoe vreugdevol moet dan de terugkeer van de zegevierende Held zijn geweest, Die de gevangenis gevankelijk voerde, en gaven ontving voor mensen! Waarlijk: onze Heere Jezus rust in Zijn liefde.

