

DE KRACHT VAN DE VROEGE KERK



Geliefde broeders, wij zijn zwak, maar wij zijn niet zwakker dan de eerste discipelen van Christus. Ze waren niet geleerd, noch waren zij rijk, de meeste van hen waren vissers, het waren in geen geval mensen met een ontwikkeld vermogen. Maar hun rondtrekken was als van een legioen dat voortging om te strijden en te overwinnen. Waar ze ook heengingen en het zwaard van de Geest hanteerden, *hetwelk Gods Woord is*, werden hun vijanden in verwarring gebracht. Het is waar dat ze stierven in de strijd. Sommigen van hen werden door het zwaard gedood en anderen werden door wilde dieren verscheurd. Maar in al deze dingen waren zij meer dan overwinnaars door Hem die van hen hield. Toen de vroege Kerk het Woord verkondigde, liet het een zaad achter wat de hele aarde niet kon vernietigen. En zo zullen wij door Gods genade eveneens vervuld zijn van het Goddelijke leven, evenzeer in staat om op alle mogelijke manieren de geur van Jezus Christus Naam te verspreiden. Onze zwakheid zal onze kracht zijn, want God zal het tot een verhoging maken waarop de almacht van Zijn genade zal worden getoond. Blijf bij elkaar, broeders en zusters, blijf dicht bij Christus; sluit de gelederen. Luister naar de strijdkreet; houd vast aan het geloof; houd jezelf staande als dappere mannen en vrouwen in de strijd en de poorten van de hel zullen u niet overweldigen. Dat de Koning Zelf ons verder mag leiden naar de strijd, dan zullen we het gevolg niet vrezen.

