

DE KRACHT VAN DE KERK



Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht. HEBREEËN 1:3

De ware kracht van de kerk ligt in de Persoon van Christus. Al had u het licht van alle sterren die met hun schitterende glans ooit de Melkweg hebben verlicht, toch is er geen kracht in hen om het kwaad te doden of de zonde te overwinnen. De sterren van de kerk schijnen omdat God ze laat schijnen. Hun glans is niet van hen: het is een geleend licht waarmee ze stralen. De kracht die het kwaad overwint, het stenen hart verwondt, het geweten doorboort en de regerende zonde doodt, komt alleen van de Heere. "Uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard" (Openbaring 1:16 SV). Daarom moeten mensen niet geëerd worden; want macht behoort God toe. De kracht ligt in het Woord van Christus: "Uit zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard." "en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk... spreekt de Heere." (Jeremia 23:28 SV). Mensen worden verontrust van het echte Evangelie: onder het valse evangelie kunnen ze slapen tot aan hun dood toe. Haal daarom het zwaard tevoorschijn: het is gemaakt om te verwonden; laat het zijn heilzame scherpte uitoefenen. Het Evangelie heeft twee scherpe zijden zodat niemand ermee kan spelen. Wanneer mensen denken dat ze met hun vingers langs zo'n zijde kunnen gaan, zullen ze zich tot op het bot snijden. Of we nu kijken naar de beloften of naar de dreigingen uit het Evangelie, het snijdt altijd in de zonde. Laat we ons daarom goed beseffen dat de kracht van de kerk nergens anders ligt dan in het Woord zoals Jezus het zelf gesproken heeft. Laten we daarom niet afwijken van Zijn eigen zuivere, onvervalste, ongeschonden Woord, en laten we Hem bidden om het met kracht uit Zijn eigen mond naar het hart en het geweten van de mensen te sturen.

