

DE KOSTEN OVERREKENEN



... of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is? Lukas 14:28b

De gelijkenis over de te bouwen toren is ook vandaag nog heel gepast en de waarschuwing die erin ligt is even heilzaam als toen de Meester deze woorden uitsprak. Ook nu zijn er grote scharen die Christus volgen. Velen zijn ontroerd en bewogen. Onder hen zijn – Gode zij dank – discipelen die door God Zelf zijn geroepen. Voor ieder van hen zijn we van harte dankbaar. Maar ... er zijn ook anderen. Ook nu zijn er discipelen die níét door God zijn geroepen, maar die alleen hun natuurlijke driften volgen. Hun godsdienstige gevoelens zijn momenteel innig en vurig, maar ze zijn heel veranderlijk en van voorbijgaande aard. Zij overrekenen de kosten niet. Daarom is het onze plicht om in de Naam van Christus tot u te spreken op dezelfde manier als Hij Zelf gesproken heeft. Wij willen u in Zijn eigen woorden waarschuwen en zeggen: 'Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is?'

