

# DE HEERE ZAL KOMEN ALS DE MORGEN



*Zijn voortgang is bereid als de morgen.* Hosea 6:3 (Engelse vertaling)

Zijn voortgang is bereid als de morgen' - dat wil zeggen: sta ernaar om de Heere te kennen, en u zult de Heere beter kennen in het licht en de warmte die Hij de mensen brengt. Het voortgaan van de morgen is bijzonder helder, omdat het de tegenstelling vormt met de nacht. Er zijn landen waar de nacht plotseling plaatsmaakt voor de morgen. Hier hebben we de lange tussentijd van de schemering, maar in die landen schijnt het dat de zon, plotseling, als met een sprong, boven de horizon komt - en dan is het licht er. Welnu, zo is het al geweest met u die de Heere kent, en het zal steeds meer zo met u zijn. Het contrast tussen uw verdriet en uw vreugde zal sterk opvallen. Als u veel beproevingen zult hebben, zult u ook overvloedig troost ontvangen. Uw verbrijzelde beenderen zullen zich verheugen, de plaats van uw gewezen, het dal van Achor, zal de deur van uw hoop zijn. Wel, wees daarom blij. Vervolg de Heere te kennen, en er zal licht voor u zijn, licht uit de duisternis: uw middernacht zal overgaan in het heldere licht van de dag. De Heere zal komen als de morgen, wat betreft Zijn nieuwigheid, want iedere morgen is een nieuwe morgen. Als u verdergaat, zult u merken dat het ware dienen van God dit is: het zal altijd nieuw zijn, en nooit eentonig en afgezaagd. Ik ben van duizenden dingen moe geworden, maar nooit van mijn Heere. Vraag het de gelovigen of ze ooit moe zijn geworden van het zien op Jezus. Hij is de Zon der gerechtigheid Die opgaat, en er is genezing onder Zijn vleugels.

