

DE GROTE LASTDRAGER



En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. Lukas 15:5

Wanneer de herder het schaap heeft gevonden, pakt hij het stevig vast, en tilt het daarna in alle vriendelijkheid op. Hij tilt dat arme schaap op en legt het op zijn schouders - daar ligt het met zijn volle gewicht, en sterke schouders dragen het. Dat doet de Zaligmaker voor arme vermoeide zondaars. Hij draagt de zware last van hun zonde, sterker nog, de zware last van henzelf. Hij neemt ons net zoals we zijn, en in plaats van ons terug te drijven door Zijn wet, draagt Hij ons naar huis door Zijn liefde. In plaats van ons aan te sporen naar huis te gaan, wordt Hij de grote Lastdrager van Zijn verlost, en draagt Hij hen op Zijn schouders. En nu hebt u een van de liefelijkste afbeeldingen voor u, die de verbeelding ooit kan schetsen: die grote gekroonde Herder der schapen, de Koning der koningen en de Heere der heren, Die het schaap dat verdwaald was als een lieve last op Zijn schouders draagt. O, ik bid God dat u op die brede schouders zult mogen liggen, als u die gunst nog nooit zo hebt ontvangen. Die schouders van almacht die onze zwakheid aankunnen, de machtige Heiland, Die ons, al onze zonde en al onze onrust draagt, ons hele wezen op de schouders van Zijn kracht - dat is een schouwspel voor engelen.

