

# DE GEEST RUST OP ONS



Zoals de Geest van God neerdaalde op de Heere Jezus, het Hoofd, zo daalt Hij ook, in mate, neer op de leden van het verborgen lichaam. Zijn nederdaling is voor ons op dezelfde wijze als die waarop Hij op onze Heere is neergedaald. Het gaat dikwijls met een merkwaardige snelheid; wij zijn ons er van bewust, dat wij boven alle verwachting worden voortgedreven en hemelwaarts worden gebracht. Het zweven van de Geest van God over de diepe wateren, bracht eerst orde en leven voort, en in onze harten veroorzaakt en koestert Hij nieuw leven en licht. Gezegende Geest, zoals Gij rustte op onze dierbare Verlosser, zo rust Gij ook op ons vanaf deze tijd en voor altijd.

