

DE EDELSTE HELDENMOED



Het ondergaan van de martelingen van veel van de martelaren is bijzonder heldhaftig geweest. U zult diep onder de indruk zijn door het lezen van "Het boek der martelaren" van John Foxe, u zult zien hoeveel van de eenvoudigste mannen en vrouwen handelden alsof ze van het edelste bloed waren. In elk tijdperk is de lijn van martelaren een lijn van ware adel geweest. Toen de koning van Frankrijk, Bernard Palissy zei, dat als de pottenbakker zijn mening niet zou veranderen, hij gedwongen was om hem aan de inquisitie over te leveren, zei de dappere pottenbakker tegen de koning: "U zegt dat ik zal worden gedwongen, u bent een koning, maar, hoewel ik alleen een arme pottenbakker ben, kan ik niet worden gedwongen om iets anders te doen dan ik denk dat juist is." De pottenbakker was zeker koninklijker dan de koning. De gevallen zijn talloos, we zouden deze geschiedenis in onze harten moeten bewaren, waarin nederige mannen, zwakke vrouwen en kleine kinderen een heldenmoed hebben getoond die ridderlijkheid niet kon evenaren. Misschien worden we geroepen om vandaag iets van deze heldenmoed te tonen.

