

DE DRAGER VAN DE BANIER



Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 2 Korintiërs 4:17

We denken dat we het moeilijk hebben en spreken over het leven alsof het een te zware strijd is geworden door de last van onze zorgen en verantwoordelijkheden; maar welke vergelijking is er tussen onze last en die van Jezus? Een voorganger met een grote kudde is niet zonder dagelijkse zorgen; maar wat zijn die vergeleken met de zorgen van de Opperherder? Hij waakt over een grote menigte die geen mens tellen kan, die door de Vader aan Hem werden toevertrouwd, en voor deze droeg Hij al hun verdriet; beste vriend, het is voor ons niet eens voor te stellen; en toch, zonder het gewicht naast Zich neer te leggen, vocht Hij tegen de wereld en overwon Hij haar. Wanneer de Veldheer ten strijde trekt, nemen wij allen onze plaats in in de gelederen en zijn wij in oorlog; maar waar, denkt u, suizen de pijlen het meest? Waar worden de speren achter elkaar naar toe geworpen? "Hij die de banier draagt boven tien duizend" was het voornaamste doelwit. Het lijkt mij dat de prins der duisternis tegen zijn legers heeft gezegd: "Vecht niet met klein of groot, maar alleen met de Koning van Israël"; want Hij werd op alle punten in verleiding gebracht zoals wij. U en ik komen enkele verleidingen tegen, maar Hij verdraagt ze allemaal. Ik heb de mijne en u hebt de uwe, maar Hij had de mijne en de uwe, en die zijn gemeenschappelijk voor al Zijn heiligen; en toch, staande in het heetst van de strijd, bleef hij ongedeerd en riep luidkeels: "Ik heb de wereld overwonnen". En uit genade worden wij met deze triomf bekleed, hoewel we nooit verzocht zullen worden zoals Hij verzocht werd.

