

DE DAG KOMT



En Ik zal hem de morgenster geven. Openbaring 2:28

Wat een zegen is het om in Jezus de Morgenster te zien totdat de dag aanbreekt en de schaduwen wegtrekken! Ik herinner me dat ik in de krant het onjuiste verhaal las dat de ster van Bethlehem weer tevoorschijn was gekomen. Nader onderzoek wees uit dat "alleen de morgenster te zien was"; er was dus eigenlijk helemaal geen fout gemaakt. Het is het beste om Jezus als de zon te zien; maar als je dat niet kunt, is het op de tweede plaats het beste om Hem te zien als de ster die de dag aankondigt en laat zien dat het eeuwige licht nabij is. Als ik vandaag niet ben wat ik hoop te zijn, dan zie ik toch Jezus. En dat verzekert me dat ik op een dag net zo zal zijn als Hij. Een glimp van Jezus door geloof is de zekerheid van de belofte dat we Hem in Zijn heerlijkheid zullen zien en op Zijn beeld zullen lijken. Als ik op dit moment niet al het licht en de vreugde heb waar ik naar verlang, zal ik het op een dag toch bezitten. Als ik de morgenster zie, dan zie ik de dag. De morgenster is nooit ver van de zon. Kom, mijn ziel, heeft God jou de morgenster gegeven? Houdt je vast aan die waarheid, genade, hoop en liefde die God je gegeven heeft? Dan zul je daarin de morgenstond van de toekomstige heerlijkheid zien. Hij die ervoor zorgt dat je het kwade overwint en volhardt in de gerechtigheid, heeft jou de morgenster gegeven.

