

DE BEVINDING VAN DE GELOVIGE



Als iemand mij zou vragen om een uittreksel van het christelijke geloof, dan moet ik zeggen dat het in dat ene woord 'gebed' zit. Als men mij vraagt: "Wat is de bevinding en ervaring van het christelijk geloof?" Ik zou moeten antwoorden, 'gebed'. Een mens moet overtuigd zijn geweest van de zonde voordat hij kon bidden; hij moet enige hoop hebben gehad dat er barmhartigheid voor hem was voordat hij kon bidden. Alle christelijke deugden zijn opgesloten in het woord, gebed. In moeilijke tijden zal onze beste gemeenschap met God worden voortgezet door middel van smeekbeden. Vertel Hem je nood, onderzoek Zijn belofte en pleit er dan met heilige vrijmoedigheid om. Dit is de beste, de zekerste, de snelste manier van verlichting.

