

DE BANGE MAN



Want het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6:23



Spurgeon was graag in de natuur, vooral omdat hij wist dat God al die mooie dingen had gemaakt. Ik denk dat ook jij wel eens mooie plekken hebt gezien, zoals bergen, rivieren, valleien en bossen. Denk eens na over sommige van die plaatsen die je hebt gezien. Het is goed om te herinneren dat God de grote en liefdevolle Schepper is, zodat we Hem kunnen loven en danken. Toen Spurgeon in Menton verbleef, maakte hij graag een ritje naar een mooie plek, stapte dan uit de koets en maakte een wandeling. Er waren veel mooie plaatsen in de buurt. Op een dag gingen hij en een paar van zijn vrienden met de koets op pad. De weg bleef maar bergopwaarts gaan en toen ze naar buiten keken, zagen ze een groot ravijn naast de weg, een steile afgrond. Er was bijna niets dat de koets kon stoppen als hij te dicht bij de rand kwam!

Een van de vrienden van Spurgeon werd steeds nerveuzer naarmate de koets verder en verder bergopwaarts reed! Na een tijdje kon hij er niet meer tegen! Hij was zo bang dat hij zei: "Je moet me eruit laten! Ik kan niet langer in de koets blijven nu ik die steile helling zie!" De koets stopte en de bange man stapte uit en ging lopen. Eindelijk bereikte de koets zijn bestemming en na een tijdje haalde de man hen in en genoten ze samen van hun wandeling. Het enige probleem was dat de koets helemaal terug moest naar het hotel. Zou de bange man nu in de koets durven stappen? Nee, zeker niet! Hij wilde lopen!

Ik denk dat Spurgeon en de anderen op de terugweg tegen elkaar zeiden: "Hij zal er wel lang over doen! Straks is hij nog te laat voor het avondeten!" Zo keerden ze terug naar het hotel, maar tot hun

verbazing kwam hun bange vriend bijna op hetzelfde moment binnen als dat zij aankwamen! Ze vroegen: "Hoe ben je hier zo snel gekomen? Zo snel kun je niet gelopen hebben!" Weet jij hoe hij dat heeft gedaan? Hij heeft niet gerend. Hij is ook niet op een paard gesprongen. En al helemaal niet in een slee! De man was gewoon in een andere koets gestapt en was helemaal niet bang. Kun je raden waarom niet? Dit was wat er was gebeurd. Een andere vriend in een koets had hem een lift gegeven en omdat de rolluiken voor alle ramen naar beneden waren getrokken kon hij het grote ravijn niet zien en voelde hij zich volkomen veilig. Later heeft Spurgeon hier een les uit getrokken. Veel mensen denken dat ze veilig zijn omdat ze het gevaar waarin ze verkeren niet kunnen zien. De Bijbel zegt: 'Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.' Romeinen 6:23. Als mensen niet vertrouwen op de enige Redder, de Heere Jezus Christus, dan zijn ze in gevaar, of ze het nu zien of niet.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

