

DE ALPHA EN DE OMEGA



Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.(Openbaring 22:13)
Lees verder Prediker 12:13—14.

Onze Heere moet de Alpha en Omega zijn in ons levensdoel en streven. Waar kun je beter voor leven dan voor Christus? Wat verdient onze gedachten hier op aarde dan Jezus? Een oude schrijver heeft dat goed gezegd: "Als God de enige Eeuwige is, dan is de rest maar een rookwolkje, en zal ik leven om rookwolkjes te verzamelen? Zal ik zwoegen en streven om mezelf alleen maar op te vullen met rokerige schatten die door de wind of de dood voor eeuwig verdwijnen?" Nee, geliefden, laten we leven voor het eeuwige. En wie is er eeuwig dan onze Heere? Oh, laten we Hem volgend jaar de Alpha geven van onze arbeid. Laten we het jaar beginnen in Zijn wijngaard, zwoegen op het oogstveld. Dit jaar is bijna voorbij. We hebben nog een paar dagen — laten we Hem dienen tot het jaar voorbij is en vooruit gaan met dubbele haast want de dagen worden minder. Heere, *"leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen"* (Psalm 90:12). Geef al je tijd, je talenten, je wezen en je energie aan mijn Meester, die het waard is om de Alpha en de Omega te zijn van je ziel. De gekruisigde Christus moet ook onze Alpha en Omega zijn in onze prediking en ons onderwijs. Wee de mens die iets anders het belangrijkste onderwerp maakt van zijn bediening. *"Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld"* (Galaten 6:14). Vertel me niet dat je een gezonde leer preekt, je preekt een bedorven leer als je Christus niet preekt. Preek niets hogers dan Christus en niets lagere dan zonde. Preek Christus. Verhoog Hem hoog op de stok van het Evangelie zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn en je zult het doel van je leven bereiken.

Ter overdenking

De Heere Jezus Christus is het A tot Z van de schepping en moet door ons erkend worden als het A tot Z van ons leven (Romeinen 11:36; 2 Korinthe 5:15). Als we ons gedragen alsof Hij alleen de Alpha en de Iota (A tot I) is, schieten we tekort aan het gebod om de Heere onze God lief te hebben *“met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en met heel onze kracht”* (Markus 12:30).

