

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 27 mei

Een zondaar kan zich niet verbergen voor God

Van het Romeinse rijk waarvan Caesar keizer was werd gezegd, dat de hele wereld slechts één grote gevangenis was, want als een man de keizer beledigde, was het onmogelijk voor hem om te ontsnappen. Als hij de Alpen was overgestoken, kon Caesar hem dan niet in Gallië vinden? Als hij zich in Indië probeerde te verbergen, dan kenden zelfs de donkere vorsten daar de kracht van de Romeinse armen, zodat ze geen schuilplaats zouden bieden aan een man die de keizer had beledigd. En toch, heeft een vluchteling uit Rome zijn ellendige leven misschien verlengd door zich te verstoppen in de holen en grotten van de aarde. Maar, zondaar, u kunt u niet verbergen voor God. Vraag Hem toch nederig om vergeving voor uw beledigingen aan Hem.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

27 mei

Selecteer Datum ▼

