

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 23 december

## Te zware last

[Bladwijzer](#)

Please [login](#) to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

*Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. (1 Cor. 9:24b)*

Er zijn lopers in de goddelijke loopbaan, die niet kunnen winnen, omdat zij een te zware last dragen. Een lichte last is natuurlijk een voordeel. Er zijn bepaalde mensen, die een enorm zwaar gewicht te dragen hebben. "Hoe bezwaarlijk zal een rijke het koninkrijk der hemelen ingaan"!

(Matth.19:23). Waarom is dat zo? Omdat hij zoveel gewicht meedraagt, zoveel van de zorgen en genoegens van deze wereld heeft, en zulk een zware last heeft te dragen, dat hij waarschijnlijk niet zal winnen, tenzij het God zou behagen hem een geweldige hoeveelheid kracht te schenken, om hem in staat te stellen die last te dragen. Wij treffen veel mensen aan, die naar hun zeggen zalig willen worden, zij ontvangen het Woord met grote blijdschap, maar al spoedig schieten er doornen op en verstikken het Woord. Zij hebben zoveel werk te doen; zij zeggen, dat zij moeten leven, maar zij vergeten, dat zij moeten sterven. Zij hebben voor zó veel te zorgen, dat zij er niet aan kunnen denken om dicht bij Christus te leven. Zij vinden, dat zij weinig tijd hebben voor godsdienstplichtigen; het morgengebed moet bekort worden, omdat hun werk zo vroeg begint; zij kunnen 's avonds niet bidden, omdat het werk hen zo laat in beslag neemt. Hoe kan men van hen verwachten, dat zij aan de dingen van God denken?

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**  
**23 december**

Selecteer Datum ▼



