

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 20 december

## Zelfs vonkjes

*Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in kracht des harten. Job 36:5*

Uw hart is gebroken. Welnu, er staat geschreven: “Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God niet verachten”. Uw genadegaven zijn zeer gering, ge kunt bij uzelf geen duidelijke kenmerken van de Geest van God zien. Er staat geschreven: „De dag van de kleine dingen heeft Hij niet veracht”. Zelfs vonkjes van genade trapt Hij nooit uit, en al is uw genadegave slechts als een rokende vlaswiek, die meer afstotends dan voortreffelijkheid heeft, zelfs die blust Hij niet uit. Het gekrookte riet, de genadegave, die schijnbaar te niet gegaan is, en waaruit geen muziek kan worden voortgebracht, versmaadt of verbreekt Hij niet. Anderen mogen u versmaden, uw hemelse Vader zal dat niet doen. Het is best mogelijk, dat ge zegt “Och, ik kan niet diep denken. Ik probeer de belangrijke leerstukken te begrijpen, maar zij zijn mij te hoog”. God is zo machtig, dat Hij u daarom niet veracht, want Hij heeft u een Evangelie gezonden, dat geen diep denken vereist. Het Evangelie van “geloof en leef” staat op de hoogte van het bevattingsvermogen van elk mens die verlangt het te verstaan en te geloven. Christus Jezus heeft de melodie van het Evangelie zo laag gezet, dat onze krakende basstemmen het lied kunnen meezingen.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
20 december

 ▼

