

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 25 december

## Uitgenodigd om te komen

*En Jezus stilstaande, zeide dat men hem roepen zou; en zij riepen de blinde, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. Markus 10:49*

Jezus roept ieder van ons door de algemene roeping van het Evangelie. Het bevel luidt: „Gaaf heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.” Daarom geldt het Evangelie u: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden.” Ons is geboden het Evangelie aan alle volken te verkondigen: “Wie wil, kome en neme het water des levens om niet.” “Wie wil.” Er wordt geen beperking gemaakt en wij zouden onze roeping ontrouw zijn als wij perken zouden stellen waar Gods uitnodiging zo ruim mogelijk is. „God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren.” Meer troost is echter gelegen in wat ik ter onderscheiding zou kunnen noemen: de toestandsroeping. Menige belofte in de Bijbel is rechtstreeks gericht tot mensen die in een bepaalde toestand verkeren. Bijvoorbeeld: “Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Bent u vermoeid? Belast? Dan roept Christus bepaaldelijk u, en belooft u rust te geven, zo u tot Hem komt.

**Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »  
25 december

Selecteer Datum ▼

