

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 21 december

De last verlicht

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

Ik ben er van verzekerd dat onze lasten niet zo groot of zo drukkende zouden wezen, als wij slechts meer op de Heere Jezus zagen. In de donkerste nacht van de beproeving zal een enkele blik op Jezus de sombere nacht liefelijker doen lichten dan de eerste stralen van de dageraad. Al is de duisternis tastbaar als die van Egypte, zelfs dan zal het zien op Jezus met de heldere, ofschoon niet zo snel voorbijgaande, glans van een bliksemstraal ons pad verlichten. Een blik op Hem is voldoende voor al de moeilijkheden van onze weg. Het zien op Hem zal de vervelendste weg met een lichte glans beschijnen. Door Zijn stem bemoedigd, door Zijn kracht versterkt, zijn wij bereid om te handelen en te lijden tot het einde toe. O, vermoeide en beproefde christen, zie op Hem en wordt verlicht.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
21 december

Selecteer Datum ▼

