

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 19 december

Verlossing, door Christus alleen

Kijk, beste vriend, naar uw huidige positie. Het is het geval van een soldaat op het slagveld, gewond, bloedend, het leven druipt uit hem weg, hij gaat ten onder, maar hij is verstandig genoeg om te weten dat hij om hulp moet roepen. De chirurg is op het veld en hij is binnen het bereik van het gehoor, de patiënt pleit om hulp en verlossing met veel roepen en smeekbedes. Tot nu toe is dat goed; maar ik bid u, bedenk dat het roepen en wenen op zichzelf de zieken niet zal genezen, de chirurg moet werkelijk komen en zijn wonden verbinden; en als hij weigert om hem te ontvangen, dan kan hij roepen zoals hij wil, maar hij zal doodbloeden. Onthoud dus dat de gebeden en verlangens van uzelf u niet kunnen redden, Jezus moet naar u toe komen en het is waanzin van uw kant als u Hem weigert door uw ongelooft.

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

19 december

Selecteer Datum ▼

