

# DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 2 januari

## Uitverkiezing of oordeel?

*Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. Mattheus 13:13*

Het is een vreselijke zaak als God de mens overgeeft aan geestelijke blindheid, doofheid en hardheid, maar het gebeurt wel. Als u het Woord hoort en weigert het te ontvangen, verhardt u in die mate uw hart; en als u dat blijft doen, zult u in zekere mate het vermogen verliezen om het Woord te begrijpen. Neem in acht wat u hoort. O mijn lieve toehoorders, ik ben bang dat velen van u zich niet bewust zijn van de plechtige verantwoordelijkheid om het Evangelie te horen, en van het vreselijke gevaar dat u uw oren doof maakt en uw hart hard maakt! Ik ben verantwoordelijk voor de trouwe prediking aan u, maar u bent evenzeer verantwoordelijk voor het horen van wat er gepredikt wordt. Laten we geen enkele kans die we hebben om het Woord te horen verspillen, maar laten we het verstandig en goed gebruiken om er in onze vruchtbaarheid een goed verslag van te kunnen geven voor God. Nu, als het belangrijkste ontwerp van de Verlosser, in het gebruik van gelijkenissen, was geweest dat de mensen Hem niet zouden begrijpen, dan had Hij dat doel beter kunnen beantwoorden door helemaal niet te spreken. Maar zie hoe barmhartigheid zich vermengt met gerechtigheid, en hen nog een kans geeft om het Woord te horen. Ze hadden tot Jezus kunnen komen, zoals Zijn discipelen deden, en Hem vragen kunnen stellen, en Hij zou hen de waarheid hebben uitgelegd. Als iemand van u vandaag iets hoort wat u niet begrijpt, ga dan naar de Heere in het privé-gebed en Hij zal het u uitleggen. Ik beef opdat niemand van u het Woord zou horen en niet ontvangen, en toch tevreden zou zijn.

Dat is de ergste toestand van allemaal, moge God u er van redden! Maar wat u betreft, die de Heere kent, “gezegend zijn uw ogen, want zij zien.” Dat zijn gezegende ogen die echt kunnen zien, ogen die niet kunnen zien zijn een beproeving, maar “gezegend zijn uw ogen, want ze zien: en uw oren, want ze horen.” Het is niets anders dan de genade van God die onze oren geestelijk kan laten horen. Hij die het oor heeft gemaakt, kan alleen een open doorgang maken van het oor naar het hart. Als je deze zegen hebt ontvangen, wees er dan heel dankbaar voor en zegen de God van genade voor het geven van deze zegen. *Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden.* Markus 4:12 Dit oordeel van blindheid was de Joden overkomen. Ze hadden hun ogen zo lang gesloten voor het licht, dat God hen eindelijk sloot en ze werden verblind. Ze hadden geweigerd om rekening te houden met de vele boodschappen van de grote God, dat deze straf eindelijk werd uitgesproken als de bestraffing van hun zonden – dat ze zouden moeten sterven in hun zonden en dat zelfs de prediking van het Woord door de mond van de Heere Jezus zelf voor hen geen nut zou hebben. Dat is een van de meest vreselijke oordelen die iemand ooit kan overkomen, wanneer God zelfs de zegeningen van een mens vervloekt – en wanneer het Evangelie, dat een redder van leven tot leven zou moeten zijn, een redder van de dood tot de dood wordt.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**2 januari**

Selecteer Datum ▼

