

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 26 december

De eis van het Evangelie

Het Evangelie bestaat niet in het geven aan maar in het ontvangen van God. Het is nemen van Zijn volheid, drinken uit Zijn fonteynen van het heil, ontvangen uit Zijn voorraadschuren. Zondaar, bedenk, dat alles, wat God tot uw zaligheid van u eist is, dat u ontvangen zult en dat Hij u de kracht om te kunnen ontvangen schenkt. Hij vraagt u niet om iets te verrichten, maar om uw lege hand uit te strekken en te nemen alles wat u nodig hebt. Hij gebiedt u niet om uw voorraadschuren te vullen en u te verrijken, maar Hij roept u alleen om uw armoede te belijden en de deuren van uw lege zalen te ontsluiten, opdat Hij zegeningen over u uitgiete, waarvoor u ternauwernood ruimte kunt vinden om die te bevatten. Hebt u deze waarheid geleerd? Bent u er al toe gekomen om als een ontvanger uit de hand van God te leven? Hebt u gestaan voor de deur van de genade om nederig de zaligheid te zoeken? Wanneer u nooit gewillig geweest bent om de rijkdom van de genade van God te ontvangen in plaats van Hem iets te geven van uw onbetekenende daden, als u niet gewillig bent om van Zijn genadige goedheid te ontvangen, dan bent u een volslagen vreemdeling in alles, dat maar enigszins lijkt op het evangelie van Christus.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
26 december

Selecteer Datum ▼

