

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 15 mei

Verdrukking die naar de hel leidt

Sommige mensen hebben een verkeerde gedachte bij verdrukking. Zij denken dat degenen die veel verdrukking hebben in deze wereld het zeker goed zullen hebben in de toekomstige wereld; Meestal gebruikt men bij deze gedachten de gelijkenis van de arme Lazarus, alsof dat ons leert dat degenen die hier arm zijn, hierna rijk zullen zijn. Er is geen enkele reden voor zo'n geloof. U kunt door veel verdrukkingen naar zowel de hel, als naar de hemel gaan; en zoals een mens twee hemelen kan hebben, hier en hierna, door dicht bij God te wonen, kan een mens ook twee hellen hebben, de hel die hij in dit leven op zich neemt door zijn buitensporigheden, zijn slechtheid en zijn lust en de hel die voor eeuwig zijn straf zal zijn in de komende wereld. Geloof me, vele haveloze en armoedige bedelaars zijn verdoemd. Hij was misschien zo arm als Lazarus, maar hij was niet zo begenadigd als hem en daarom waren er geen engelen die hem naar Abrahams schoot droegen. Er is geen werkzaamheid in de tongen van honden om de zonde weg te likken, evenmin als een hongerige buik een schuldige ziel kan verzoenen. Veelal smeekt een ziel om kruimels op aarde en moet daarna tevergeefs hunkeren naar water in de hel. We moeten oppassen dat we geen giftige fouten uit de bloemen der waarheid zuigen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

15 mei

Selecteer Datum ▼

