

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 5 mei

Dien Christus met uw hele hart

Ik zie de Meester aan de tafel en Zijn dienaren leggen verschillende soorten vlees voor Hem neer, zodat Hij het kan eten en tevreden zal zijn. Hij proeft het koude vlees en Hij eet van het brood dat heet uit de oven komt, maar de lauwe drankjes en halfbakken koeken zet Hij met afschuw weg. Hij kijkt naar hen die koud zijn en is bedroefd om de kilheid, Hij zal hen warmte geven. Hij kijkt ook naar hen die heet zijn en Hem dienen met het beste dat zij hebben. Maar tegen de halfslachtige mens, de lauwe, zegt Hij: "Ik zal u uit Mijn mond spuwen." Jezus kan de lauwe godsdienst niet verdragen; Hij is het beu. De godsdienst van deze tijd maakt de Heiland misselijk en is niet acceptabel voor Hem. Als Baäl God is, dien hem; maar als God God is, dien Hem waarlijk. Laat er geen spot zijn, maar wees oprecht. Wees grondig; breng uw ziel in uw godsdienst. Lezer, sta even stil om samen met mij de kosten te tellen; want als u een beetje aan Christus wilt geven en een beetje aan Baäl, zult u worden weggeworpen – de Heere van de hemel zal niets met u te maken willen hebben. Dien de Heere, met alles wat in u is, want alleen een oprecht en onverdeeld hart kan door de Heere worden aanvaard.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

5 mei

Selecteer Datum ▼

