

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 16 december

Het eigen ik

Het geloof is nooit zwak, wanneer het "eigen ik" zwak is, maar wanneer dat sterk is, kan het geloof niet sterk zijn, want het is precies zo als de tuinman zegt: het uitspruitsel aan de boomstam, dan nooit vruchten draagt, maar alleen de groeikracht aan de boom zelf ontnemt. Zo is het "eigen ik" het uitspruitsel, dat de groei van het geloof verhindert. Het moet afgesneden worden, anders zal uw geloof altijd een "klein geloof" blijven en het zal moeilijk zijn enige troost voor uw ziel te behouden.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
16 december

Selecteer Datum ▼

