

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 11 mei

## Een opwekking om te zingen

Er wordt gezegd dat het altijd een teken is van herleving in de godsdienst, wanneer er een herleving is in het zingen van psalmen. Toen de prediking van Luther tot de mensen kwam, hoorde men boeren achter de ploeg die Luther's psalmen zongen. Whitfield en Wesley hadden nooit het geweldige werk kunnen doen dat zij hebben gedaan als Charles Wesley zijn dichtkunst niet had uitgebracht in liederen en als er niet werd gezongen door mannen als Toplady, Scott en Newton en vele anderen van hun soort. We merken dat als er een kleine opleving in onze gemeente is geweest er meer psalmboeken worden verkocht dan ooit en er veel meer aandacht wordt besteed aan de christelijke psalmen dan voorheen. Als het hart vol is van Christus dan wil men zingen. Het is een gezegend iets om te zingen tijdens uw werk, als u op een plek bent waar u dat kunt doen. En als de wereld u uitlacht, moet u ze vertellen dat u net zo goed recht hebt om de liedjes te zingen die uw hart verrukken als elk van de liedjes die zij zingen waarvan hun harten genieten. Loof Zijn Naam, christenen; wees niet stil; zing hardop voor Jezus, het Lam; en laten we, zoals we ons volkslied zingen, als gelovigen ons hemels volkslied zingen.

*Zingt beurtelings, en dankt den HEERE*

*Zingt psalmen onzen God ter ere.*

**Steun Ons**

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige  
Volgende »

**11 mei**

Selecteer Datum ▼

