

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 18 januari

Aan de ontrouwe mens

Als u aan een sterfbed kon staan waar een ziel zijn sprong in het donker maakt; als u voor één keer in uw leven het geschreeuw van een geest kon horen wanneer deze de donkere duisternis betreedt die zijn eeuwige verblijfplaats zal zijn. Als u die laatste geweldige dag voor ogen zou kunnen zien en de menigten aan de linkerhand zou kunnen waarnemen; als u maar voor een ogenblik in die hemel kon kijken die uw eigen kinderen door uw onverschilligheid zullen moeten missen. Als u slechts een ogenblik zou kunnen kijken naar die hel waarin menigeen van uw naaste elke dag neerdalen, dan zou u zeker op uw knieën vallen en zeggen: "Vergeef me, grote God, voor al mijn veronachtzaming, en reinig mij in dit uur door het bloed van Jezus en help me onmiddellijk en altijd met het onderrichten van mijn medemensen. Laat mij vanaf deze dag tot ik sterf, nooit meer een gelegenheid negeren om aan mensen te vertellen hoe zij verlost kunnen worden."

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

18 januari

Selecteer Datum ▼

