

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 29 december

Kenmerk van de wedergeboorte

Indien u maar gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is,” is dit een bewijs van goddelijk leven in uw ziel; immers van nature vindt men geen bekoorlijkheid in Jezus. Ik vraag niet, wat uw ervaringen geweest of niet geweest zijn, als Christus u dierbaar is, is het leven van de genade in uw hart begonnen. Als u Hem liefhebt, als Zijn tegenwoordigheid u dierbaar is, als Zijn bloed uw hoop en Zijn eer uw oogmerk en bedoeling is, indien Zijn persoon het voorwerp van uw gedurige liefde is, kunt u deze neiging onmogelijk uit de natuur hebben ontvangen, want u was dood; ook van uw verstand kunt u haar niet hebben gekregen, want dit is een wonderwerk, dat God alleen, Die over alles heerschappij voert, in u kan hebben gedaan. Dat ieder beproefde christen, die toch smaakt dat de Heere goed is, hier troost uit putte. ”De oprechten hebben U lief.”

Steun Ons

DELEN





« Vorige

Volgende »

29 december

Selecteer Datum ▼

