

DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 15 januari

Geestelijk leven is een gift van Christus

De vrouw van een arme zeeman snelt in de storm naar het strand en zie, de golven hebben eindelijk haar verloren geliefde aangespoeld, de vader van de zuigeling die aan haar borst ligt. Hij is dood. De onvriendelijke zee heeft van een vrouw een weduwe gemaakt. Oh, wat zou ze wel niet willen geven, als ze het had om het leven in haar geliefde opnieuw te herstellen! Maar het leven is een zegen die haar gebeden en tranen niet kunnen geven. Hierin wordt Jezus verheerlijkt, want Hij geeft leven aan hen die geestelijk dood zijn en als iemand van u vandaag moet huilen om een onbekeerde echtgenoot, een kind dat dood is in ongerechtigheid en zonden, een zuster of een broer die niet gered is, Jezus kan naar u toe komen en leven geven aan uw dierbaren als antwoord op uw gebeden. Hijzelf is de opstanding en het leven.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

15 januari

Selecteer Datum ▼

