

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 11 februari

Alles in alles

Bookmark (0)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

Laat de vleesgeworden Wijsheid uw Onderwijzer zijn, en zit als een kindeke aan Zijn voeten om te leren met uw gehele hart. Dat is al wat Hij van u vraagt. De mensen willen iets te doen hebben om gered te kunnen worden: zij moeten wroeten en wrijven gelijk Martha, maar tenslotte is de rechte weg: uw werken en wrijven na te laten en neder te zitten, tevreden met hetgeen Jezus gedaan heeft, voldaan met Zijn gerechtigheid en met de verdienste van Zijn dierbaar bloed. Het ene nodige is zeer gemakkelijk, uitgezonderd voor hoogmoedige harten, die er niet toe kunnen komen alles om niet aan te nemen en alles aan de soevereine barmhartigheid te danken te hebben. Voor de armen van geest is het niet slechts eenvoudig, maar liefelijk aan Jezus' voeten te zitten. Ik wil niets zijn dan hetgeen Hij van mij maakt, ik wil niets hebben dan hetgeen Hij mij geeft, ik wil niets vragen dan hetgeen Hij mij belooft, ik wil op niets vertrouwen dan op hetgeen Hij voor mij gedaan heeft, en ik

wil niets begeren dan hetgeen Hij voor mij bereid heeft. Aan Jezus' voeten te zitten in nederige onderwerping en stille rust, Hij de Meester en ik het kindeke, ik het vat dat gevuld moet worden en Hij mijn volheid, ik het gemaaide gras en Hij de vallende dauw, ik de regendroppele en Hij de Zon die mij met diamantenglans in het leven doet schitteren en mij dan optrekt om in Hem geborgen te worden: – dit is mij alles in alles.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 februari

Selecteer Datum ▼

