

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 28 april

De onfeilbaarheid van de Bijbel

Ik zou graag alle goede boeken zien verbranden, evenals de slechte boeken, als ze voorkomen dat mensen de Heilige Schrift voor zichzelf lezen. Want hierin is de bron van het zuiverste Evangelie onbesmet. De blijde boodschap springt op in haar kostbare bladzijdes met een ongeëvenaarde frisheid en zoetheid. Wij die erover schrijven, geven datzelfde zoete water aan u door in onze eigen vaten en bekens, maar tot op zekere hoogte zijn al onze bekens en vaten bevuild. Er is in de grootste theoloog een zekere mate van dwaling; en het levende water dat we aan de mensen uitdelen, moet in zekere mate deelnemen aan onze onvolmaaktheid. Wees niet tevreden met het drinken van onze kruidenflesjes en onze bekens, maar kom en plaats uw lippen recht naar beneden waar het levende water, met al de zelfvoorzienende volheid van de diepten der eeuwigheid, opwelt uit het hart van God. Lees uw Bijbel!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

28 april

Selecteer Datum ▼

