

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 24 februari

Verheugen

Het is volbracht. Johannes 19:30

In alle boeken van het Oude Testament, vanaf de profetie in de hof van Eden, in één stuk door tot Maleachi, de laatste van de profeten, waren er zekere kenmerken en blijken van de Christus. Zij waren alle zo echt bijzonder, dat zij schijnbaar niet alle in één persoon konden aanwezig zijn, maar alle, en elk daarvan, kwamen zij samen in die Ene, of het nu een kleinigheid dan wel een voornaam kenmerk betrof. Toen de Heere Jezus Christus aan het einde van Zijn leven was gekomen, kon Hij zeggen: „Het is volbracht, Mijn leven stemde overeen met alles wat ervan was gezegd, vanaf het eerste woord van de profeten tot aan het laatste”. Dit nu behoort uw geloof ten zeerste aan te moedigen. Ge zijt geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, maar ge volgt de Enige na, die de Messias van God moet zijn, daar Hij zo nauwkeurig overeenkomt met alle profetiën en al de voorbeelden, die aangaande Hem werden gegeven. “Het is volbracht”. Laat elke gelovige ook worden getroost in een ander opzicht, dat alles wat de wet van God kon eisen, is volbracht. Laat nu elke gelovige zich verheugen in het grote feit, dat door de dood van Christus aan de wet van God overvloedig is voldaan. Ge kunt gerechtvaardigd worden zonder dat de heiligheid van God wordt aangetast; ge kunt worden gered zonder ook maar een vlek op het goddelijk wetboek te werpen. De wet is gehandhaafd en ook de genade triomfeert.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

24 februari

Selecteer Datum ▼

