

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 9 april

Liefde tot Christus

Hebt u een vriend aan het hof – aan het hemelse hof? Is de Heere Jezus uw Vriend? Kunt u zeggen, dat u Hem liefhebt, en heeft Hij u ooit Zijn liefde geopenbaard? O, het is van de heerlijkste dingen op aarde te kunnen getuigen: "Christus is mijn Vriend." De liefde tot Christus sluit de liefde tot onze nabestaanden niet uit, integendeel, zij heiligt die en maakt haar liefelijker. Aardse liefde is zoet, maar zij moet voorbijgaan; en wat zult u beginnen, als u geen andere schatten hebt dan de schatten, die vergaan en geen andere liefde dan een liefde, die sterft met de dood? Hoe heel anders en beter is de liefde van Christus! Haar kunt u meenemen door de rivier van de dood, haar kunt u als een edelgesteente in de hemel dragen en als een zegel zetten op uw hand, want Zijn liefde is sterk als de dood en machtiger dan het graf.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

9 april

Selecteer Datum ▼

