

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 26 maart

Opnieuw

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Lukas 22:44

De droefheid was opnieuw over Hem gekomen. Het was geen pijn, het was geen hartklopping, of hoofdpijn. Het was erger dan dat. Zielesmart is erger dan lichaamspijn. Pijn kan smart teweegbrengen en een bijkomstige oorzaak van smart zijn, maar als het gemoed volkomen rustig is, hoe goed kan dan een mens pijn verdragen, en wanneer de ziel vrolijk is en door innerlijke vreugde opgeheven, dan wordt de pijn van het lichaam bijna vergeten, omdat de ziel het lichaam overwint. Anderzijds zal, wanneer de lagere natuur meelijdt met de hogere, zielesmart lichaamspijn veroorzaken. Het voornaamste lijden van onze Heere lag in zijn ziel. Zijn zielelijden was de ziel van zijn lijden. Wie kan een gewonde ziel verdragen? Zielesmart is de ergste smart, harteled is het hoogtepunt van de smarten. Laten zij die ooit een inzinking, moedeloosheid en geestelijke duisternis hebben gekend, getuigen dat het waar is wat ik zeg! Dit harteled schijnt te hebben geleid tot een zeer diepe droefheid van de geest van onze Heere. In Mattheüs 26:37 vindt u vermeld dat Hij „zeer beangst” was, en die uitdrukking heeft een rijke betekenis, inderdaad meer betekenis dan dat het gemakkelijk zou zijn haar te verklaren.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

26 maart

Selecteer Datum ▼

