

DAGELIJKE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 16 oktober

Zet er uw hart niet op

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

Geen enkele van uw dierbaarste en meest gekoesterde liefdes is het waardig om op de troon van uw hart te zitten. Ze moeten ver onder de maatstaf geplaatst worden wanneer ze met de God die ze u heeft gegeven vergeleken worden. De brede borst van uw geliefde echtgenoot klopt vol liefde en trouw, maar wanneer de dood komt, wat eens zal gebeuren, hoe ellendig zal dan uw toestand zijn als u geen eeuwigdurende Trooster hebt op Wiens borst u kan leunen! Die lieve kleine ogen van uw kind die sprankelen als sterren zijn de hemel van uw aardse vreugde, als dit de goden zijn van uw afgoderij, hoe diep ongelukkig zult u zijn wanneer hun helderheid weggenomen is en het tot stof is wedergekeerd! Gelukkig is de mens die een eeuwige vreugde en een onsterfelijke troost heeft, er is niets in dit opzicht zoals de God van Israël. Er zouden minder gebroken harten zijn als onze harten vol waren van de Heere. We zouden niet opstandig zijn wanneer we ons geluk op wettige wijze

gebruikten en niet te veel onze hoop op hen vestigden. Alles onder de maan zal afnemen. Alles aan deze kusten ebt weg en stroomt in de zee. Alles onder de zon zal worden overschaduwde. U zult op deze aarde nooit kunnen vinden wat alleen in de Heere ontdekt kan worden, namelijk een onveranderlijke en onfeilbare bron van troost.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

16 oktober

Selecteer Datum ▼

