

# DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Overdenkingen met Spurgeon | 30 augustus

## De geestelijke jongleur

Toen ik nog een jongen was, zag ik een jongleur op straat een stuk of zes ballen, messen en borden omhooggooien, hij bleef ze maar vangen en gooien, het leek mij fantastisch. Maar de godsdienstige jongleur verslaat alle anderen met gemak. Want hij moet het christendom als ook de wereldgelijkvormigheid in stand houden en zo tegelijkertijd twee reeksen ballen vangen. Om tegelijkertijd een vrij mens in Christus te zijn en een slaaf van de wereld, moet u goed kunnen handelen. Een dezer dagen zal u, beste jongleur, een van de ballen missen en dan is uw spel afgelopen. Een mens kan het niet altijd volhouden en het spel op alle uren zo slim spelen. Vroeg of laat faalt hij en dan wordt hij uitgefloten en wordt hij tot een woord van spot gemaakt, zodat hij beschaamd zal worden als hij in schande achtergelaten wordt.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »  
30 augustus

 ▼

